

HET DOOP- EN AVONDMAALSZILVER

Op veel avondmaalsbekers, werden in vroegere tijden bijbelteksten en gedichten gegraveerd, die de gemeente van de betekenis van het heilige sacrament van het avondmaal moest doordringen.

Maar ook kwamen vaak verheerlijkende teksten op bekers of borden voor, geschonken door vooraanstaande leden van de gemeente.

Diepere gedachten staan echter te lezen op onze oudste avondmaalsbeker uit 1704.

Het gedicht luidt:

*"Ziet 's Hemels Pelikaan, Hij voedt
Zijn jongen met zijn eigen bloet.
Al most hij 't selv besterven
Als zij maar 't leven erven".*

Symbool: Pelikaan met jongen

De overige inscriptie luidt:

*Nachtmaals-Beker der Gemeente van Wagenborgen
gemaakt in 't Jaar onses H. als Herman Dronriip
Pastoor, Reint Oomkes en Peter Berents, Ouderlingen,
Gosen Jans en Gijze Kornellis, Diakenen waren.*

De zilversmid is niet bekend, evenals onbekend is of de beker is geschonken of dat de diakonie zelf de beker heeft aangeschaft en bekostigd.

In "Het Avondmaalszilver in de provincie Groningen, beschreven door J. Vinhuizen en Dr. G. A. Wumkes (1913) wordt deze beker op blz. 84/85 beschreven, als zijnde een beker met een hoogte met de deksel van? 25 cm; mond 11½ cm en voet 8½ cm.

De tekst van het gedicht getuigt van een bepaalde geesteshouding, van een besef van schuld en afhankelijkheid.

Wie een tekst van deze strekking liet graveren, konden zich in die tijd niet vinden in een verstandelijke uiteenrafeling van de bijbeltekst zonder toepassing, zonder een kennis van de ondervindingen van het innerlijke leven.

Het was de tijd (±1700) van Ds. Wilhelmus Schortinghuis, waarin deze nogal te keer gaat met klachten over het kerkelijke leven, over naam-christendom en schijn geloof. Ds. Schortinghuis wist maar één weg: het persoonlijk innerlijk kennen van de goddelijke waarheid.

Zeer waarschijnlijk was de Wagenborger predikant Herman Dronrijp zijn studie-, geest- en tijdgenoot. Vandaar wellicht ook de diepere achtergrond achter de tekst op de beker.

Vele jaren is dit de enige beker gebleven bij de Wagenborger gemeente. Tot het jaar 1905.

Uit de notulen van de kerkeradsvergadering d.d. 6 juli 1905 blijkt ons de volgende:

"Inzake censura morum wordt niets in 't midden gebracht, maar met 't oog op de a.s. avondmaalsviering wordt over iets anders gesproken. Eén beker slechts gaat rond en achtereenvolgens een veertigtal mensen zetten daaraan de lippen; daartegen hebben al dikwijls velen min of meer bezwaar gevoeld; en aan die bezwaren zou men wet eenigszins tegemoet kunnen komen. Allereerst door het een of meer malen reinigen van de beker tijdens het rondgaan; dat zal in 't vervolg geschieden, maar nog veel flinker zou hier verbetering aangebracht worden wanneer er meer dan één beker was. op voorstel van ouderling Hofkamp Leopold en met algemeen goedvinden wordt besloten dat de diaconie een nieuwe beker er bij zal koopen en die aan de kerkvoogdij aanbieden. Aan Hofkamp Leopold wordt machtiging verleend om dit besluit reeds Zaterdag a.s. ten uitvoer te brengen".

Op 30 October 1905 staat in de notulen vermeld:

"Voor rekening van de diaconie is aangekocht en den Kerkvoogdij aangeboden een tweede avondmaalsbeker, goed passend bij - hoewel veel kleiner en minder kostbaar dan de oude beker".

In het kasboek van de diaconie over het jaar 1905 staat vermeld:

September 21. Voor een nieuwe beker f 11,80.

Naar mate blijktbaar het getal lidmaten steeg, werd de behoefte gevoeld een extra avondmaalservies aan te schaffen. Dit servies is thans nog in gebruik en bestaat uit een ronde schaal en twee drinkbekers met deksel voor de wijn. Het is geen zilver maar de metaallegering plect. Het opschrift op de ronde schaal luidt:

"Dit avondmaalservies is aangeschaft in den jare 1929 toen G. Strating, Predikant, H. Doesburg en H.C. Huizinga, ouderlingen, J. Perdok en F. Schelts, diakenen, en R. Voorthuis, D. Noordhoek en R. Huisman, kerkvoogden waren".
Uit de kasboeken van kerkvoogdij en diaconie blijkt, dat dit servies voor Gemeenschappelijke rekening is aangeschaft voor de som van f 63,42

Kerkvoogdij	f	28,42
Diaconie	f	25,-
Eveneens bekostigt de diaconie		
Het graveren van de schaal	f	10,-
Totaal	f	63,42

Het vroegere doopbekken was een ronde geelkoperen schaal, die thans nog dienst doet als offerschaal bij de uitgang van de kerk.

In 1929 is de schaal vervangen door een zilveren, destijds geschonken door nu wijlen mej. de Muinck. Deze schaal is nog steeds in het bezit van de kerk maar doet momenteel niet meer als zodanig dienst.

Ter vervanging van die schaal is een hoog doopvont aangeschaft, vervaardigd uit een mengsel van beton en gips.

De kosten hiervan zijn bestreden uit het oud-papierfonds van de familie Kloppenburg.

Op de rand van het vont staat een tekst in wit geschilderd: "Gij zult water scheppen met vreugde uit de Fonteynen des Heils". De sokkel van het doopvont is versierd met barokke kinderfiguren. Het geheel is geverfd met verfmengsel van brons- en koperkleurige emulsie.